

Vanuit de directie:

Het schooljaar zit er bijna op!



Nog een weekje en we kunnen gaan genieten van een welverdiende vakantie. Dit schooljaar zullen we altijd blijven herinneren als een **“speciaal jaar”**. Gestart in oktober met ons **90-jarig lustrum**, wat we goed gevierd hebben met de Pinokkio-musical door leerkrachten, de montessoridag en het schoolreisje met de h le school naar De Efteling. Vanaf januari zijn we gestart met **de bouw van de nieuwe verdieping**. Na eerst alles logistiek in

orde te hebben gemaakt, ging het bouwbedrijf voortvarend aan de slag. De kinderen konden alles goed volgen door het bouwverkeer op de speelplaats, maar ook via beeld d.m.v. de camera die op het dak stond. En toen ... twee stormen (Ciara en Dennis) vrij kort achter elkaar. De wateroverlast zorgde ervoor dat er op de 1e verdieping een aantal lokalen voor een korte periode niet gebruikt konden worden. Gelukkig hebben we dit met z'n allen prima opgevangen en kon het onderwijs gewoon doorgaan. Het eindresultaat mag er zeker zijn. Afgelopen week is de oplevering geweest en kunnen we aankomende week het meubilair e.d. al naar de nieuwe verhuizen. Aankomend schooljaar zullen hier 2 groepen 5/6 en twee groepen 7/8 naar toe gaan. Het documentatiecentrum/bibliotheek/leerplein is voor heel de school toegankelijk. We hopen dat u snel een keertje kunt komen kijken. De offici le opening zal dan ook plaats gaan vinden in het nieuwe schooljaar. Ik geef het bouwbedrijf complimenten met het geweldige “kunststukje” dat nu op de school staat. We hebben hierdoor weer de ruimte die we graag willen hebben voor het Montessori onderwijs. **Ook de ouders, kinderen en collega's hartelijk dank voor jullie flexibilit it !!**



Daarna werden we vanaf 16 maart geconfronteerd met het **coronavirus**. Van de  en op de andere dag werd besloten dat de scholen moesten sluiten en we ons onderwijs op een andere wijze moesten gaan inrichten. Helaas lagen hier geen draaiboeken voor klaar en moest iedereen “flexibel” zijn. We zijn direct aan de slag gegaan met **‘onderwijs op afstand’** en hebben met z'n allen geprobeerd om het zo goed mogelijk te doen voor de kinderen. Ook jullie als ouders werden vanaf dat moment geconfronteerd met werken vanuit huis en tevens de kinderen begeleiden bij het **thuisonderwijs**. Een bizarre tijd voor ons allen. Gedurende deze tijd heeft de school ouders ook de gelegenheid gegeven om gebruik te maken van de nood-

opvang. Dagelijks waren er ongeveer 40 leerlingen op school die door het team zijn opgevangen. Daarnaast hebben de collega's via o.a. “Teams” contact gehouden met de kinderen. Het was, en is nog steeds, een periode van veel veranderingen waar we steeds flexibel op moeten

reageren. Ik wil de medezeggenschapsraad in deze hartelijk danken voor het steeds meedenken hoe we moesten reageren op de steeds hernieuwde richtlijnen vanuit de regering. Samen met elkaar hebben we geprobeerd om het voor iedereen zo goed mogelijk te organiseren.

Kortom, het was een jaar dat we waarschijnlijk nog heel lang zullen herinneren als een jaar waar het woord FLEXIBILITEIT echt betekenis heeft gekregen.

SCHOOLKAMP:



In de coronatijd hebben de leerkrachten van de groepen 7-8 collectief besloten dat ze de kinderen een leuk afscheid wilden geven. Het schoolkamp is toch echt een onderdeel dat je op de basisschool als groep 8 moet hebben meegemaakt. Unaniem hebben de collega's van groep 8 daarom besloten dat ze een weekend wilden opofferen en samen met de kinderen op kamp te gaan, mits de regels van het RIVM dit toelieten. Afgelopen

weekend zijn ze op kamp gegaan en hebben een fantastisch weekend met elkaar gehad. Ondanks dat het weer ons een beetje in de steek liet, was de sfeer geweldig. Naast de vele activiteiten was er ook tijd voor ontspanning, die de kinderen fantastisch hebben ingevuld. Na een eerste nacht die voor iedereen natuurlijk spannend was, hebben de kinderen na het nachtspel in de bossen de tweede nacht geslapen als een roosje. We zijn blij dat we kinderen toch nog een mooi afscheidskamp hebben kunnen geven. Iedereen heeft ervan genoten en kan terugkijken op een mooi kamp/afcheid. Ik wil dan ook speciaal **alle collega's van de groepen**



7/8 hartelijk danken voor je geweldige inzet !!!! Chapeau !!



Om alles veilig te laten verlopen hadden we dit jaar ook "verkeersregelaars" die ons veilig van school naar het kampadres hebben begeleid. Het was een mooi gezicht om de groep van 80 leerlingen door de stad te zien fietsen en dat alles top was geregeld. Roland en collega's, hartelijk dank hiervoor !!



AFSCHEIDSAVOND GROEP 8:

Helaas dit jaar geen musical voor de kids van groep 8, maar zal er een geweldig "GALAFEEST" zijn. **A.s. woensdag (8 juli) vanaf 17.00 uur** starten we met het ontvangen van de "sterren" op de rode loper. Iedereen heeft de kans gekregen om op een speciale manier gebracht te worden op school.

Daarna is er voor de kinderen een BBQ en galafeest. Zo zullen we dit jaar onze groep 8-leerlingen het afscheid geven dat ze verdienen. Ik wil alle jongens en meiden van groep 8 alvast heel veel succes toe wensen met het nieuwe hoofdstuk die ze ingaan: het voortgezet onderwijs. Het was fijn jullie hier op school te hebben en we hopen dat, als je tijd hebt, nog eens langskomt om te vertellen over je eerste ervaringen op het v.o. Ook alle ouders wil ik via deze weg bedanken voor het gestelde vertrouwen in onze school. We hopen dat de kinderen, ieder op zijn eigen wijze, hun weg gaan vinden in het verder groot worden. Nogmaals dank voor jullie inzet en medewerking!

Schoolontwikkeling:

Het Montessori-onderwijs:

Ondanks het bewogen jaar is natuurlijk ook onze schoolontwikkeling door gegaan. Het werken op een Montessorischool vraagt van de leerkracht ook nog extra vaardigheden/kennis over het Montessorionderwijs. Om deze je eigen te maken moeten de leerkrachten naast hun PABO diploma ook nog een opleiding van 2 jaar volgen om deze kennis/vaardigheden goed onder de knie te krijgen. De afgelopen jaren heeft een grote groep “nieuwe leerkrachten” deze opleiding gevolgd. Dit schooljaar (in oktober) studeerde zeven collega’s af als Vakbekwaam Leerkracht Montessori en 13 collega’s als Basisbekwaam. Deze laatste groep heeft het afgelopen schooljaar hun tweede jaar gevolgd en zullen aanstaande oktober ook afstuderen als Vakbekwaam. Ik wil iedereen nogmaals feliciteren met hun diploma. Naast deze collega’s maken we op onze school ook gebruik van Montessori-coaches die naast de begeleiding van onze “nieuwe leerkrachten” ook zorgen dat het materiaal in de groepen op orde is, begeleiding geven d.m.v. inspiratiesessies aan alle collega’s, gesprekken voeren met de leerteams om te zorgen dat het Montessoriaans werken zijn plek krijgt in onze schoolontwikkeling, het organiseren van de Montessori-kennisavond.



Met deze interventies willen we zorgen dat het Montessori-onderwijs op onze school nog meer echt zichtbaar is en dat de kinderen, ieder op zijn eigen wijze, zich verder kunnen ontwikkelen.

Afscheid collega’s:

Zoals u weet zal Narelle ons na 5 jaar gaan verlaten om dichterbij huis te gaan werken. Om haar te bedanken voor de geweldige vijf jaar op onze school is er **vrijdag .as.** een mogelijkheid om afscheid te nemen. ***Vanaf 12.15 uur kunt u in de aula/speelzaal persoonlijk afscheid nemen van Narelle.***

Naast Narelle zullen we aankomend schooljaar ook afscheid nemen van een aantal “tijdelijke” krachten. Ik wil Tess, Fenne, Marjolein en Theo hartelijk danken voor hun inzet voor onze school. Aanstaande vrijdag zullen we deze collega’s in het zonnetje zetten.

FIJNE VAKANTIE !!

Ik wil iedereen, mede namens het hele schoolteam, een hele fijne maar ook vooral een gezonde vakantie toewensen. Laten we hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn en we kunnen genieten van een zonnige vakantie. Ook dit zal dit jaar anders zijn dan normaal, maar ik hoop dat iedereen toch zijn rust kan nemen en de accu goed op kan laden en we iedereen op maandag 24 augustus weer in goede gezondheid terugzien.

Nogmaals dank voor het vertrouwen in onze school en geniet van de vakantie !!!!



Bas Evers, directeur

LET OP:

Vrijdag 10 juli 12.00-12.15 uur VAKANTIE!

Vrijdag 10 juli a.s. is de laatste schooldag. We zullen weer vanaf 11.00 uur met de hele school ons Elzenlied gaan zingen en afscheid nemen van elkaar!

Daarna start de ZOMERVAKANTIE!

De school is dan uit (LET OP!)

12.00 uur Groepen 1/2 en 7

12.15 uur Groepen 3 t/m 6



VAKANTIEROOSTER 2020-2021

Bijgaand het rooster van vakanties, compensatie- en studiedagen voor volgend schooljaar. Zie bijlage.

SCHOOLFOTO's

Vorige week is de schoolfotograaf op bezoek geweest. Hij heeft weer erg leuke foto's gemaakt, dit jaar alleen groepsfoto's. Veel ouders hebben gebruikgemaakt van het bestellen via school.

Inmiddels zijn de foto's besteld en ze worden volgende week rondgedeeld.

Mocht je nog foto's willen bestellen, dan kan dat via de site van de schoolfotograaf.

<https://www.schoolkidsfotografie.nl/>

Iedere leerling krijgt een briefje mee naar huis, waar een unieke groepscode op staat.

Hiermee kun je inloggen.



Heb je vragen over de schoolfoto's?

Mail dan naar: schoolkidsfotografie@home.nl

LET OP!!

Elke code is voor een groep uniek. Graag deze **NOOIT** koppelen aan de andere groepen.

Je moet dus voor ieder kind opnieuw inloggen en bestellen.

Sportieve Zomer-Instuif Were Di Hockey

In de laatste week van de zomervakantie (op 18, 19 en 20 augustus) organiseert Were Di Hockey een sportieve zomer-instuif voor kinderen van 8 tot en met 13 jaar. Drie dagen lang ben je lekker actief en sportief bezig op de hockeyvelden van Were Di. Je werkt aan je conditie. Je doet allerlei sportieve spelletjes. En je maakt kennis met de hockeysport. En, heel belangrijk, de Zomer-Instuif van Were Di is vooral héél gezellig en kost slechts Euro 22,50 euro. Vanzelfsprekend houden we de Corona-regels scherp in het oog.

Doe je mee? Laat je ouders of verzorgers dan vóór 23 juli 2020 het formulier op de website invullen (ook voor meer info): www.wereditilburg.nl/hockey/vereniging/instuif/.

Meld je snel aan want vol = vol!